

## "De noodzaak van het begrip Europa" in Nieuwe Rotterdamse Courant (7 mei 1948)

**Source:** Nieuwe Rotterdamse Courant. dir. de publ. Baas, F. ; RRéd. Chef Rooy, M. 07.05.1948, n° 106; 105. Jg. Rotterdam. "De noodzaak van het begrip Europa", p. 1.

**Copyright:** (c) NRC Handelsblad  
Nieuwe Rotterdamse Courant, 1971

**URL:**  
[http://www.cvce.eu/obj/de\\_noodzaak\\_van\\_het\\_begrip\\_europa\\_in\\_nieuwe\\_rotterdamse\\_courant\\_7\\_mei\\_1948-nl-257839e9-f3d9-408e-8c61-30e762521572.html](http://www.cvce.eu/obj/de_noodzaak_van_het_begrip_europa_in_nieuwe_rotterdamse_courant_7_mei_1948-nl-257839e9-f3d9-408e-8c61-30e762521572.html)



**Date de dernière mise à jour:** 19/10/2023

## **De noodzaak van het begrip Europa**

**Een Verenigd Europa is van vitaal belang niet alleen voor de veiligheid van onze onderscheidene landen, doch ook voor de welvaart van Europa zelf. Daartoe is nodig een levende opvatting van het begrip Europa, een gelijk gevoelen, waaraan wij onmiddellijk kunnen appelleren. Onze eerste bijdrage tot de unie, welke wij willen tot stand brengen, moet bestaan in het opwekken en kenbaar maken van deze eenheid, aldus het culturele rapport, dat is voorgelegd aan het Haagse congres voor een Verenigd Europa, dat vandaag begint.**

## **De eenheid in wezen een culturele**

Het tweede doel is voorstellen te doen tot de oprichting van instituten, die het vrije gebruik van de rechter en het nakomen van de verplichtingen van het individu, zoals door de Westerse wereld opgevat, zullen kunnen waarborgen.

De eenheid van Europa is in wezen een culturele: het resultaat van een voortdurende tegenstelling tussen vele botsende realiteiten en tendenties.

Na een schets te hebben gegeven van de Europese opvatting van het mens-zijn, als een resultaat van voortdurende reactie tussen individualisme en collectivisme, gaat het rapport in op de verschillende moeilijkheden, welke een Europese unie onvermijdelijk zal oproepen. De problemen van de verschillende naties, leerstellingen, partijen en ideologieën. Sommigen, willen de actie voor de redding van Europa beginnen in naam van de democratie. Dit woord is echter deerlijk misbruikt. Men zou kunnen zeggen, dat de overweldigende meerderheid der burgers van het huidige Europa het woord democratie wil verbinden aan elk regiem, monarchistisch of republikeins, dat waarborgen geeft voor de fundamentele rechten van het individu, dat de oppositie eerbiedigt en een dragelijke atmosfeer van openbare en private vrijheden onderhoudt.

**De bescherming van de rechten van het individu vereist tenslotte oprichting van een opperst hof, waarop de burgers, de volken en de minderheden zich kunnen beroepen.**

Ten laatste wijst het rapport er op, dat de instellingen van de unie slechts zullen werken voor het belang van personen, groepen en naties wanneer zij gesteund zullen worden door de publieke opinie. Daartoe moet een Europees cultureel centrum opgericht worden, dat als onmiddellijke taak zal hebben: het voorstellen van maatregelen, welke geschikt zijn voor het bevorderen van een geest van Europese eenheid.