

Interview met André Dubois: de invloed van Christian Calmes als eerste secretaris-generaal van de Raad (Brussel, 8 december 2006)

Copyright: (c) Translation Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe (CVCE)

All rights of reproduction, of public communication, of adaptation, of distribution or of dissemination via Internet, internal network or any other means are strictly reserved in all countries.

Consult the legal notice and the terms and conditions of use regarding this site.

URL:

http://www.cvce.eu/obj/interview_met_andre_dubois_de_invloed_van_christian_calmes_als_eerste_secretaris_generaal_van_de_raad_brussel_8_december_2006-nl-af7c844b-def9-4e66-9312-ddb2c924dca5.html



Last updated: 05/07/2016

Interview met André Dubois: de invloed van Christian Calmes als eerste secretaris-generaal van de Raad (Brussel, 8 december 2006)

[Étienne Deschamps] Christian Calmes – u heeft hem al een paar keer genoemd – werd als voormalig Luxemburgs ambtenaar tot de eerste secretaris-generaal van de Raad benoemd. U heeft zojuist al een tipje van de sluier opgelicht, maar welke invloed heeft hij volgens u gehad in dat eerste begin van een volledig nieuwe organisatie die helemaal uit het niets moest worden opgebouwd, beginnend met de zoektocht naar geschikte medewerkers?

[André Dubois] U zegt het al: hij heeft het secretariaat opgebouwd en ook zijn stempel gedrukt op de werksfeer, die naar zijn eigen voorbeeld werd gekenmerkt door volledige toewijding, onpartijdigheid en een diep geloof in het Europese ideaal. Dat vind ik ook onontbeerlijk voor zo'n secretariaat. Die sfeer overheerst nu nog en is te danken aan de heer Calmes. Valérie Giscard d'Estaing is in zijn boek over de Europese grondwet vol lof over de loyaliteit en objectiviteit die het secretariaat aan de dag legt. Dat is volgens mij allemaal begonnen met de heer Calmes. Hij genoot het volste vertrouwen van de regeringen. Ik geloof – maar ik kan me vergissen – dat hij is voorgedragen door bondskanselier Adenauer, wiens taal hij trouwens vloeiend sprak. Hij had carrière gemaakt als diplomaat, kwam uit een land dat in de oorlog door Duitsland was geannexeerd en had in diezelfde oorlog bij het verzet gezeten. Ook als mens vond ik hem bijzonder prettig. Hij had een gezin van vijf kinderen. Ik bewaar een zeer warme herinnering aan hem.