

Oproep van de Socialistische Beweging voor de Verenigde Staten van Europa (Den Haag, 11 Oktober 1953)

Source: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam. Partij van de Arbeid (PvdA) 1946-1966 (-1967). Commissie Buitenland van de PvdA (Com 13). 1950-1958, 1966. Buitenlandse Documentatie Dossier: M. van der Stoep 1950-1958; 1966 (circulaires), 1148.

Copyright: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis / International Institute of Social History

URL:

http://www.cvce.eu/obj/oproep_van_de_socialistische_beweging_voor_de_verenigde_staten_van_europa_den_haag_11_oktober_1953-nl-da8aca81-a29d-4a7c-98fd-bc05308f00e2.html

Publication date: 20/10/2012

Oproep van de Socialistische Beweging voor de Verenigde Staten van Europa (Den Haag, 11 Oktober 1953)

"Voor de landen van Europa is thans het ogenblik gekomen om enige van hun soevereine rechten over te dragen, teneinde die voortaan gezamenlijk uit te oefenen met het oog op de coördinatie en ontplooiing van hun bronnen van welvaart."

Zo luidde de boodschap die het eerste congres van Europa op 10 Mei 1948 richtte tot de landen van ons oude werelddeel. Nu, op 10 Oktober 1953, zijn wij, strijders voor een Verenigd Europa, opnieuw bijeen op de plaats, waar die eerste oproep weerklonk, en wij bevestigen de bestendigheid van ons streven, waarvan onze ononderbroken actie getuigt.

Ons onveranderd doel is het, vrijheid, vrede, welvaart en sociale rechtvaardigheid voor onze volken te verzekeren.

Vijf jaren zijn voorbij. Op de weg naar de eenheid van Europa is aanzienlijke voortgang gemaakt. De Europese Beweging mag zich erop beroemen, daartoe iets te hebben bijgedragen.

De zes landen, die met daden onze eerste oproep hebben beantwoord, moeten thans de kroon op hun werk zetten, willen zij de resultaten niet te loor zien gaan. Het ontwerp van een Politiek Statuut, opgesteld in opdracht van de zes Regeringen, kan niet langer op bekrachtiging door de Staten blijven wachten. De zes landen moeten de boven-nationale Europese gemeenschap in het leven roepen, die de versmelting van hun levensbelangen verzekert.

Om opgewassen te zijn tegen de taak, waarvoor zij zal worden gesteld, zal deze Gemeenschap in ieder geval moeten steunen op een kamer van Afgevaardigden, gekozen volgens een algemeen en direct kiesrecht, en op een boven-nationale uitvoerende macht, die uitsluitend aan het Europese parlement verantwoordelijk is.

Het ogenblik nadert, waarop grote beslissingen moeten worden genomen. Tegenover Europa staat een monsterverbond van sleur, onwetendheid, zelfzucht, verouderd nationalisme en volgzaamheid aan buitenlandse instructies.

De tegenstanders maken zich klaar voor de strijd. Sommigen kunnen wij overtuigen, anderen moeten wij verslaan; dat is het, waartoe wij mannen en vrouwen van onze volken oproepen.

Tezamen zullen wij overwinnen.